



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

רב טוראי משה אהרונוב ז"ל



בן נזירה ויעקב

נולד בבירות, לבנון

באוגוסט 1925

עלה ארצה בשנת 1935

התגורר בירושלים

התגייס בנובמבר 1947

שרת בחיל הרגלים

נפל בעת שירותו

בתאריך ט' באייר תש"ח, 18/5/1948

נקבר בהר הזיתים

חלקה: 2 שורה: 4 קבר: 3

בן 32 בנפלו

קורות חיים

בנם-יחידם של נזירה ויעקב, מיוצאי קווקז. נולד בחודש אוגוסט 1925 בבירות שבלבנון. אביו, מראשוני "השומר", שמר בסביבות שונות בארץ, אך בתקופה שבה נולד בנו עבר לביירות. שם למד משה בבית-הספר העממי של "אליאנס". בהיותו בן עשר חזרו הוריו לארץ והתיישבו בירושלים. זמן קצר אחרי שובם מת אביו והשאיר את המשפחה בחוסר כל. בן 11 החל משה ללמוד את מלאכת המסגרות וההלחמה כדי לתמוך באמו. במשך שש שנים התמחה כרתך מומחה וקיבל עבודה בצפון ים-המלח, שם שהה חמש שנים. בתקופה זו היה חבר פעיל ומאומן ב"הגנה", סיים קורס מ"מים ונעשה מומחה לפירוק פצצות, ולתיקון נשק והרכבתו. משה היה עלם חזק, בעל גוף מוצק ורחב-כתפיים. הוא עסק באגרוף, ותחביבו היה עבודות-יד וחריטה בנחושת. כאשר סיים את עבודתו בים-המלח הקים עם חברו בית-מלאכה לריתוך והלחמה ופירנס את אמו בכבוד.

מיד לאחר החלטת עצרת האו"ם התייצב לשירות מלא כמפקד מחלקה בגדוד "מוריה" בחטיבת ירושלים ונטל חלק בלחימה בעיר ובמבואותיה.



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

בליל 17-18 במאי נעשה ניסיון לפרוץ לעיר העתיקה בירושלים באזור שער יפו ולחבור לרובע היהודי. האויב על החומה הבחין בכוח ופתח באש כבדה. משוריין החבלנים נפגע וכשיצא ממנו נפגע משה ונהרג ביום ט' באייר תש"ח (18.5.1948). הוא נקבר בעיר העתיקה בירושלים.

שמו נחקק באנדרטה שהוקמה בבית העלמין הצבאי בהר-הרצל לזכר חללי הרובע היהודי ולזכר לוחמים שנפלו במערכה על ירושלים והובאו לקבורה בהר-הזיתים.

